

EDITORIAAL

Beste leden, ouders en sympathisanten,

We hopen dat jullie allemaal genoten hebben van gezellige feestdagen, vol warmte, plezier en mooie momenten. Namens Scouts Genk Centrum wensen we jullie een fantastisch 2025 toe, gevuld met avontuur, vriendschap en heel veel scoutspret! 🍷

Onze leidingsploeg staat (samen met de jins) vanaf zondagmiddag 5 januari weer paraat om er samen een spetterend jaar van te maken. We kijken er enorm naar uit om iedereen terug te zien en samen nieuwe herinneringen te maken.

Natuurlijk staat er ook in 2025 weer redelijk wat op de agenda! Daarom dat we jullie al eventjes volgende data willen meegeven:

Het Weekend van de Houten Kop: 11-12-13 April

In het middelste weekend van de Paasvakantie organiseert Scouts Genk-Centrum het weekend van de Houten Kop. Elk jaar worden bezoekers verwend met de gezelligste live optredens, felste afterparties, lekkerste bieren en nog een reeks originele randactiviteiten. Hou zeker onze socials in de gaten om up-to-date te blijven over het reilen en zeilen van deze editie van het weekend van de Houten Kop.

Meer info? Mail gerust naar htk@scoutsgenkcentrum.be of bereik ons via sociale media.

Kamp 2025

Ons kamp zal dit jaar doorgaan in **Viroinval**, Provincie Namen

Voor de jongste leden (Wolfjes en Wouters): **Zo 10 Augustus tot Za 16 Augustus**

Voor de oudste leden (Jonggivers en Givers): **Wo 7 Augustus tot Za 16 Augustus**

Voor de leiding en de Jins: **Za 2 augustus tot Za 16 augustus**

Een stevige scoutspol,

Gijs Geens, Casper Appeltans en Lana Steenberghs

WOLFJES

Dag lieve wolven,

Het jaar 2024 zit er alweer op. Dat betekent dat het tijd is voor een nieuwjaarsbrief!!! Hier is alvast onze nieuwjaarsbrief:

Ik wens je een jaar
als een alfabet.

Met alle letters van A tot Z,
van Alle leuke activiteiten die we samen nog gaan hebben
tot Zondag naar de scouts gaan

Wij vonden het een super leuk jaar met jullie, hopelijk wordt 2025 nog leuker! Na de kerstvakantie is het tijd om terug naar de scouts te komen, joepieeee!!! De leiding zal niet altijd voltalig kunnen zijn deze maand, maar niet getreurd want wij krijgen hulp van de jins! Zij zullen inspringen voor afwezige leiding. Ondanks het iets mindere weer gaan we er weer een leuke maand van maken!

-Zondag 5 januari (14u-17u): De eerste activiteit van het jaar!!! We gaan het nieuwe jaar in met het Grote Wie-is-het-spel. Trek zeker genoeg warme kleren aan tijdens de winteractiviteiten.

-Zondag 12 januari (14u-17u): De tweede activiteit van het jaar!!! Er is maar 1 keer per jaar een tweede activiteit van het jaar dus zullen we dit vieren met een leuk bosspel.

-Zondag 19 januari (14u-17u): Deze keer trekken we de stad in tijdens een plezierig stadsspel.

-Zondag 26 januari (14u-17u): We sluiten de maand af met een namiddag vol grappen en grollen.

Wij kijken al uit om jullie terug te zien, hopelijk jullie ook!!!

Veel groetjes en beste wensen voor het nieuwe jaar
Bruno, Zenja, Hart, Anouk, Louise en Viktor

BEREWOUTERS

Dag beertjes en ouders,

Gelukkig NIEUWJAAARRRR!!!!!!

Hopelijk hebben jullie allemaal jullie oogjes open kunnen houden en genoten van het mooie en spectaculaire vuurwerk en heeft de kerstman jullie verwend met leuke cadeautjes.

Om het jaar goed in te zetten hebben wij knallend nieuws: van **28 tot 30 maart** gaan we op **takweekend**!!!!!! Een weekend vol avontuur, plezier, en onvergetelijke momenten. Dit mag je zeker niet missen, dus noteer de datum alvast in jullie agenda! Verdere details over het weekend volgen snel.

Wij hebben helaas allemaal examens :(en zullen jullie deze maand moeten missen maar niet getreurd de Jins staan vanaf 5 JANUARI klaar om er een fantastisch begin van jaar van te maken.

We hopen natuurlijk dat de wintergoden ons deze maand eindelijk **SNEEUWWWW** brengen, zodat we de mooiste en grootste sneeuwmannen kunnen maken. Misschien kunnen we zelfs de Tijgerwouters uitdagen voor een spannend sneeuwballengevecht – we weten natuurlijk nu al dat wij gaan winnen DUHH! En als er genoeg sneeuw ligt, halen we de sleeën tevoorschijn voor een geweldige middag vol sleeën en plezier.

Wat de Jins voor jullie in petto hebben houden we nog effe geheim. Maar geen stress, geloof ons het worden. activiteiten waar jullie helemaal GEKKKK van gaan worden.

We hebben een leuk 2024 achter de rug en gaan er een nog leuker 2025 van maken!!!!!!

We kijken met een paar leuke foto's terug op 2024







Dikke en warme knuffels

Floor, Jade, Emma, Lander, Tiebe, Dylano en Rune

TIJGERWOUTERS

Allerbeste tijgertjes

Gelukkige nieuwjaar!! Hopelijk zitten jullie buikjes niet te vol met al dat lekker eten en zijn jullie terug aanwezig op **zondag middag van 14-17 u.**

De gezellige avond activiteiten zijn voorbij maar helaas onze examens nog niet, daarom krijgen we een nieuwe jin - leiding die ons in januari komt helpen! Eerst een kleine terugblik op de leuke december maand waar we eerst de Grinch hebben gekeken en veel lekkers hebben gegeten. Hopelijk is de Grinch jullie pakjes ook niet komen stelen! Bij de casino avond hebben jullie laten zien hoe goed jullie zijn in het spelen van spelletjes maar wat jullie het allerbeste konden was het schaatsen alhoewel sommige toch een paar blauwe plekken zijn opgelopen.



Planning januari

5 Januari : Wij gaan de vakantie goed afsluiten met het leukste spel ooit deze keer gelukkig zonder de berenwouters. Wel met een nieuwe jin – leiding.

12 Januari : Iedereen weet dat de tijgerwouters beter zijn dan de Beren , maar we gaan dit bewijzen met het beren – stinken – en -wij- zijn – veel – leuker – spel.

19 Januari : hopelijk is er eindelijk sneeuw zo niet maken we onze eigen sneeuwmachine wel.

26 Januari : Missen jullie de kerstboom ook? Wij gaan de mooiste boom van Genk zoeken en versieren zo komt de kerstman misschien ok terug.

BELANGRIJK!! : Ons tak weekend vind plaats op 29-30 maart op de Putvennestraat 81 Hasselt. Houd deze data dus zeker vrij!

Heel veel knuffels jullie tijgerwouterleiding

Michelle, Quirine, Lena , Tom , Cas en Faye

JONGGIDSEN

Lieve Jonggidsen,

Het nieuwe jaar is begonnen, en januari belooft een maand vol met leuke spellen en mysterie te worden! Jammer genoeg heeft de leiding examens, maak maak je maar geen zorgen, we worden goed ondersteund door de jins. Zij gaan ons helpen om alles in goede banen te leiden, zodat jullie super leuke activiteiten hebben!

Wat staat er op de agenda?

Zondag 5 januari: Hoe willen jullie het nieuwe jaar ingaan, hebben jullie nieuwjaarsvoornemens, zo ja welke? Daar gaan we achter komen tijdens het grote nieuwjaarsspel

Zondag 12 januari: We gaan ons creatief bezig houden, gezellig knutselen en babbelen!

Zondag 18 januari: Dit is de grote dag van het mysterie spel! Jullie gaan dan uitzoeken wie de 6de leiding is, SPANNEND!!! Dit willen jullie echt niet missen!

Zondag 19 januari: Deze zondag staat in het teken van **sport en spel**. Bereid je voor op een actieve dag met verschillende leuke uitdagingen en een beetje gezonde competitie!

Zondag 26 januari: Op de laatste zondag van de maand spelen we het grote wie is het spel!!

Heel veel groetjes van jullie liefste leiding!

Arne, Daan, Inci, Stijn, Kimberly en anoniem xx

JONGVERKENNERS

Dag lieve jongverkennertjes,

Na een hopelijk geflipte kerstvakantie en fijne feestdagen is het weer tijd om het nieuwe jaar in te zetten! Helaas, helaas heeft jullie leiding in januari examens. Maar treur niet, lieve vrienden, want dit betekent dat jullie een maand vol avontuurlijke spellen en uitdagingen krijgen met de jins.

En het wordt niet zomaar een maand, oh nee! Jullie krijgen de belangrijke taak om de jins grondig te testen en te beoordelen of zij wel waardig zijn om volgend jaar leiding te worden. Zet jullie scherpste zintuigen, slimste plannen en beste samenwerking in, want zij zullen moeten bewijzen dat ze het aankunnen!

Zondag 5 januari: Op deze eerste activiteit van het nieuwe jaar gaan we eens kijken wat jullie goede voornemens zijn en wie al in hun voornemens zijn gefaald.

Zondag 12 januari: Welke jongverkenner kijkt elke dag aandachtig naar het nieuws (of Karrewiet natuurlijk) en weet dus alles wat er in het afgelopen jaar is gebeurd? Wie is de slimste jvk ter wereld?

Zondag 19 januari: Om het een van de laatste keren is met de jins hebben ze extra hun best gedaan om een mega cool, spannend, spectaculair, super verrassingsspel in elkaar te steken. Spannendddd!

Zondag 26 januari: Alweer de laatste activiteit van januari???? Aangezien de tijd zo snel gaat en 2026 zo voor de deur gaat staan, gaan we ons alvast beginnen voor te bereiden.

Geniet van de maand lieve vrienden

Thomas, Florian, Delsing, Lotte, Nathan, Marie, Ibo (, Jins)

GIDSEN

Beste gidsen!

Een nieuw jaar, een frisse start, en héél veel leuke activiteiten in het vooruitzicht! Hebben jullie je batterijen opgeladen tijdens de kerstvakantie? Want wij staan te popelen om er samen met jullie een geweldige maand van te maken.

De winter mag dan koud zijn, maar wij zorgen voor warmte, sfeer en massa's plezier op zondagnamiddagen. Trek je warmste kleren aan en zet je schrap, want januari wordt episch! Hier is de planning:

Zondag 5 januari

Tijd: 14u-17u

Activiteit: Winterspelen!

Het nieuwe jaar trappen we af met een knetterende portie fun in de frisse buitenlucht. Vergeet je muts en handschoenen niet!

Zondag 12 januari

Tijd: 14u-17u

Activiteit: Crazy Challenge Day!

Zijn jullie klaar om helemaal los te gaan? Van hilarische opdrachten tot spectaculaire uitdagingen: deze zondag draait om teamwork en plezier. Wie wint de gekste challenge van de dag?

Zondag 19 januari

Tijd: 14u-17u

Activiteit: Escape the Crypte ♀

Help! De crypte zit op slot en jullie moeten samen alle raadsels en puzzels oplossen om eruit te ontsnappen. Denk logisch, werk samen, en laat je innerlijke detective los. Kan jouw team de snelste ontsnapping neerzetten?

Zondag 26 januari

Tijd: 14u-17u

Activiteit: Kunst & Creativiteit!

We sluiten januari af in volle kleurenpracht. Laat je creativiteit de vrije loop met schilderen, knutselen en andere kunstige verrassingen. Wie als eerste 'succes met de examens leiding' stuurt in de groep krijgt een verrassing op leefweek. Geen artistieke ervaring nodig – plezier is de enige vereiste!

Wij kunnen niet wachten om samen met jullie te knallen in januari. Of je nu komt om te lachen, te winnen, of gewoon een gezellige tijd te hebben, wij zorgen ervoor dat je je thuis voelt. Tot dan!

Een stevige linker,

Kato, Bren, Cas, Ela, Amélie, Camila en Helena

Ps: met dank aan mijn goede vriend; chat gpt

VERKENNERS

Dag Verkennertjes

Het jaar 2024 zit er alweer op en bij deze ook het eerste deel van dit scoutsjaar, 2025 staat te wachten en we gaan het gezellig maken. Maar zoals jullie wel weten zitten wij, jullie leiding, standvastig achter de boeken, voor ons beginnen de examens pas in januari. We hebben een collectief doel om deze examenperiode beter te scoren dan Milo en Axel, inderdaad ambitieus maar ambitie is de vijand van succes. Als je de lat hoog legt kan je alleen maar klimmen, neem dit mee jongens!

De eerste activiteit is zondag 05/01/2025 en die beginnen we met een klassiek scoutsspel, 9 maanden. De knappe en getalenteerde leiding zal helaas niet voltallig zijn maar wees niet getreurd, Toon Vdk maakt een comeback speciaal voor jullie.

De week erop is het belangrijk dat jullie allemaal met de fiets komen, de rest van de activiteit is een verassing.

Zondag 19/01 & zondag 26/01 doen zijn spa dagen, een lekker modderbadje is goed voor ieders huid.

Wat een begin van 2025, ongelooflijk! En dan moet de rest nog komen, man man man, wij zijn alvast zeer enthousiast.

Buiten de vaste zondagsactiviteiten, staat in 2025 ook nog een leefweek en een verkennen weekend op jullie te wachten. Leefweek zal doorgaan van 24/02 tot 28/02, de datum van het verkennen weekend zal later door gecommuniceerd worden.

Wat heeft 2025 voor ons in petto? We weten het niet, wat we wel weten is dat we er het beste van zullen maken. Dus pisvlekken, geniet nog van jullie vakantie en Milo en Axel doe uw best op school.

Een wijs man zei ooit: "Als een wolf verkleed is als bomma dan is die bomma zeker en vast geen koe."

Dus een mossel kan niet over een hek springen maar wel een pintje drinken?! Misschien wel of misschien niet. Eén ding is zeker, eet geen frikandel op zaterdag want woensdag is het spaghetti. "Ach ja", zegt Gianfrits. Ik ben er zeker van dat als Kevin de Bruyne morgen zijn rechtse snijstand verliest dat de Quick terug BigMacs gaat verkopen.

Bart August Maria Peeters

De moraal van dit gedicht is het volgende;

Fix die T-shirts!!!!!!!!!!

Hoogachtend

Jens

JINS

Er was eens heel, heel lang geleden, net iets voor heel lang geleden een mevrouw waar we allemaal de voornaam wel van kennen. Ze leefde in een huisje hier heel erg ver vandaan.

Om er te geraken moest je door 7 wouden, door 7 rivieren, over 7 bergen en dan nog eens door 7 dorpen. Dit valt toch mee hoor ik iemand op de achtergrond denken. Inderdaad, moest het niet zo zijn dat dit de gevaarlijkste wouden, rivieren, bergen en steden van allen waren.

Nu was het zo dat de mevrouw met de mooie voornaam op een dag een brief kreeg met een tekening in van een appelsapfabriek. Als ze in 7 dagen in de appelsapfabriek geraakte kreeg ze heel haar leven gratis sap van de appelsapfabriek. De mevrouw was doodgelukkig (niet dat ze nu dood was anders was het ook maar een stom verhaal geweest). Ze hield namelijk heel veel van appelsap. Ze weet nog toen ze voor het eerst het sap van een appel proefde, Mmm, denkt ze eraan terug. Ze was toen een klein meisje die helemaal alleen rondwaalde in wouden, rivieren, bergen en dorpen. Maar op een dag zag ze toen in de verte de mooiste boom die ze ooit had gezien.

Ze weet nog dat ze groen was. De boom. Zo groen als de kleur van haar favorite baddromedaris. Ze was een fervente verzamelaarsteres. ze had er al drie. Haar mama had gezegd dat zij de beste fervente baddromedarisverzamelaarsteres was. Ze geloofde dat want haar mama had nog nooit gelogen. Alleen haar papa had al eens gelogen. Die zat daarom in de gebakken aardappelen. Toen ze hem was gaan bezoeken was het daar heel warm maar het rook wel lekker vond ze. Bijna even lekker als toen ze nog naar de lagere school ging. Ze weet nog dat ze het heel leuk vond om spreekwoorden te leren toen. Ze kende ze allemaal van buiten:

Beter 1 koe in de wei dan 10 op mij
Beter 1 kameel in het zand dan 10 op mijn linkerhand
Beter 1 hond op de stoep dan 10 in mijn poep
Beter 1 slang op de grond dan 10 in mijn mond
Beter 1 olifant op een brug dan 10 op mijn rug
Beter 1 tijger in Luik dan 10 op mijn buik
Beter 1 konijn op een boog dan 10 in mijn oog
Beter 1 walvis dood dan 10 tussen mijn brood
Beter 1 mier zo dood als een pier dan 10 zo groot als zeewier
Beter 1 leeuw als vloer dan 10 verkleed als hoer
Beter 1 stier tegen de muur dan 10 achter een busstuur
Beter 1 kreeft op het menu dan 10 in voetbaltenue
Beter 1 vos in een val dan 10 en gij alleen overgebleven na de oerknal
Beter 1 zwaan in de dijlen dan 10 achter u aan met bijlen
Beter 1 flamingo op twee benen dan 10 met nierstenen
Beter 1 pinguin in de woestijn dan 10 in een steenkoolmijn

Vergeet u potplanten geen water te geven zolang het vriest. Door de oostenwind gaan ze heel snel uitdrogen.