

Speelvogel maart 2025

Scouts Genk-Centrum

Inhoud:

- Editoriaal
- Wolfjes
- Berewouters
- Tijgerwouters
- Jonggidsen
- Jongverkenners
- Gidsen
- Verkenners
- Jins

Editoriaal

Beste scouts vrienden,

Februari is alweer voorbij, wat vliegt het scoutsjaar toch! Met volle energie gaan we maart in. In maart vinden vele takweekenden plaats, hou daarvoor zeker de whatsappgroepen en de speelvogel per tak in de gaten. Wat staat er daarnaast nog zoal op de planning?

Het Weekend van de Houten Kop: 11-12-13 april

Het Weekend van de Houten Kop vindt dit jaar plaats van 11 tot 13 april! Voor de 11e editie hebben we weer een programma vol gezelligheid, verrassingen en natuurlijk een goede dosis feest. Zorg dat je erbij bent en beleef een weekend om niet te vergeten.

Het belooft weer een weekend vol plezier te worden. Op vrijdagavond zal er het jaarlijkse bierpongtoernooi plaatsvinden maar ook zal er die avond gedanst kunnen worden op de beats van de beste dj van Genk en omstreken. Op zaterdagmiddag gaan vindt onze tweede editie van de kaartwedstrijd Kwajongen plaats! In de avond gaan we voor een 80's-90's night! Grijp je kans om volledig los te gaan op de beste schijven van de jaren 80-90! Om af te sluiten zaterdag organiseren de Jins een spetterende afterparty!

De zondag vindt onze oh zo lekkere bierdegustatie plaats, kom genieten van heerlijke sterke biertjes in de (hopelijk) stralende zon.



HTK

SCOUTS GENK CENTRUM PRESENTS

11 - 12 - 13 APRIL EVENEMENTENPLEIN	LIVE PERFORMANCE FREE ENTRY
--	---------------------------------------

 

1 mei bar:

Tijdens de 1-mei-stoet zullen wij ook weer te vinden zijn op het Crypteplein voor wat muziek, een lekker drankje en goed zicht op de O-parade! Zoek je dus een plekje om naar de stoet te kijken, denk aan ons!

Wij hopen alvast dat jullie eerst genieten van deze maand!

We kijken er enorm om jullie weer te mogen ontvangen op al deze toffe evenementen!

Een stevige linker,

Casper Appeltans, Lana Steenberghs en Gijs Geens

Wolfjes

Dag allerliefste wolfjes!

De kortste maand van het jaar is weer gedaan, en wat was die leuk! Jullie allerliefste, coolste, leukste leiding was eindelijk klaar met hun stomme examens, en dat hebben we gevierd met allemaal leuke activiteiten! Maar niet getreurd: maart wordt minstens even geweldig, want we gaan deze maand niet alleen super-mega-coole spelletjes spelen, maar op 22 en 23 maart is ook ons grote wolfjesweekend! YEEEEEEYYY! Alle informatie kunnen jullie mama's en papa's vinden in het formulier dat in de WhatsApp-groep zal worden doorgestuurd, maar één ding verklappen we al: het thema is 'wolfjes in de jungle'!

Hier nog wat leuke foto's van februari:



Planning maart :

- **Zondag 2 maart:** Gisteren was het carnaval, dus verkleed jullie allemaal zo mooi mogelijk voor ons grote carnavalspel!
- **Zondag 9 maart:** Een supercool bosspel, in de stad!
- **Zondag 16 maart:** Het grote wie-mag-in-de-jacuzzi-op-kamp-spel
- **Zaterdag 22 maart - zondag 23 maart:** Het allerleukste wolfjesweekend uit de hele scoutsgeschiedenis! De wolfjes worden om 09u00 's ochtends verwacht op Grotstraat 18, 3690 Zutendaal. We gaan ons hier goed amuseren tot zondag om 16u00, dan mogen de wolfjes op hetzelfde adres worden opgehaald!

Groetjes
Wolvenleiding

Berewouters

Dag liefste berewouters!

Februari was weer een topmaand, maar maart belooft nóg beter te worden! En waarom? Omdat het eindelijk TAK-WEEKEND is! Bereid je voor op een weekend vol avontuur, teamwork en scoutsplezier. Maar voor het zover is, hebben we nog heel wat leuke zondagen gepland.

Planning Maart

- **Zondag 2 maart** (14u-17u) : De Grote Strijd der Elementen Vuur, Water, Aarde of Lucht... Welk element past het best bij jou? Vandaag testen we jullie kracht, snelheid en slimheid in een reeks uitdagende proeven!
- **Zondag 9 maart** (14u-17u) : Het grote cluedo spel: Wie Heeft Het Gedaan? Er is iets mysterieus gebeurd... en jullie zijn de detectives! Door uitdagingen te volbrengen en tips te verzamelen, komen jullie stap voor stap dichterbij de waarheid. Kunnen jullie de zaak oplossen?
- **Zondag 16 maart** (14u-17u) : Tegen de Leiding! Jullie denken dat wij altijd winnen? Vandaag is het jullie kans om de leiding eens goed terug te pakken! Denk aan estafettes, strategische spellen en natuurlijk... een grote verrassing voor de verliezers!
- **Zondag 23 maart** (14u-17u) : Survival Training! Ons takweekend komt eraan en daar hoort een echte survivaltraining bij. Hoe bouw je een schuilplaats? Hoe blijf je droog in de regen? En wat moet je zeker meenemen? Vandaag leren jullie alles om voorbereid te zijn!
- **Weekend 29-30 maart** : TAKWEEKEND! Het is zover! Wij gaan op takweekend in Chiro As-Niel. Een weekend vol avontuur, nachtspele, gekke opdrachten en kampvuurverhalen. Meer info volgt snel, maar zet deze datum in je agenda!

Inpaklijst voor takweekend :

Slaapgerief:

- Slaapzak
- Matje
- Kussen
- Extra dekentje (voor als het koud wordt!)

Kledij:

- Warme trui(s)

- Extra set droge kleren (voor als je nat of vuil wordt)
- Regenjas of poncho
- Sjaal, muts en handschoenen ('s nachts kan het fris worden!)
- Stapschoenen of stevige laarzen
- Extra sokken (liefst warme en dikke sokken)
- Pyjama
- Ondergoed

Eten & drinken:

- Herbruikbare drinkfles
- Bestek (lepel, vork, mes)
- Bord + beker
- Een keukendoek (om je bord en bestek af te drogen)

Toiletgerief:

- Tandborstel & tandpasta
- Zeep & washandje
- Handdoek
- Kam of borstel
- Lippenbalsem (tegen de koude!)
- Zakdoekjes
- Zonnecrème (je weet maar nooit met het weer)
- Voldoende haarelastiekjes (voor wie lang haar heeft)

Handige dingen:

- Zaklamp + reservebatterijen
- Klein rugzakje voor overdag
- Plastic zakken of vuilniszak (voor vuile/natte kleren)
- Klein notitieboekje + pen (voor opdrachten of spelletjes)
- Theelichtje of kaarsje (voor bij het kampvuur)
- Speelkaarten of een klein gezelschapsspelletje voor vrije momenten
- Pleisters/blarenpleisters (vooral handig als je snel last hebt van je voeten)

Extra dingen die vaak vergeten worden:

- Een extra paar schoenen (voor als de andere nat worden)
- Oordoppen (als je niet goed slaapt met geluid)
- Een klein knuffeltje (niemand oordeelt, zelfs de stoerste scouts hebben soms graag een knuffel!)
- Een plastic poncho (altijd handig in onverwachte regen)
- Een beetje wc-papier of natte doekjes (je weet nooit waar je belandt 🍌)

BELANGRIJK:

- Zorg ervoor dat al je spullen in een stevige rugzak of tas zitten!
- Label je spullen met je naam! (Vooral belangrijk bij sjaals, mutsen, handschoenen en regenjassen – die raken altijd kwijt!)

- Check de weersvoorspelling en pas je kledij aan!

Vergeet je niet in te schrijven voor het takweekend! Trek altijd goede stapschoenen en warme kleren aan, want we spelen buiten! Als het regent: regenjas meenemen!

Voor vragen: spreek ons aan op zondag of stuur een berichtje.

Wij hebben er superveel zin in! Tot zondag!

Dikke knuffels van jullie leiding

Tiebe, Jade, Floor, Emma, Dylano, Rune en Lander

Tijgerwouters

Dag tijgersss,

Het is weer tijd voor de speelvogel want er is alweer een hele maand voorbij gevlogen. Februari was zeer leuk met fijne spelletjes maar ook een zeer koude maand, toch hebben we ons goed verwarmd met lekkere chocomelk. Gelukkig komt er al een iets warmere maand aan! Trek ook maar jullie beste verkleedkleding uit de kast want het is de maand van carnaval!!! Ook gaan wij op weekend deze maand, 29-30 maart. Hiervoor kan je je onderaan in het document inschrijven. Zeker allemaal komen want er staan zeer leuke spellen en activiteiten op de planning.

Wat meenemen op weekend:

- Toiletgerief
- Kleding (voldoende en warm genoeg) + ondergoed
- Jullie aller leukste pyjama voor onze pyjama-party 🟡
- Regenjas
- Schoenen om goed in te spelen
- Veldbed, kussen en slaapzak
- Cash €25

De planning voor maart :

- **Zondag 2 maart:** het grote carnavalspel -> jullie moeten jullie verkleden om ter beste!!!
- **Zondag 9 maart :** het wie-is-de-beste-tijgerwouterspel
- **Zondag 16 maart :** we gaan op zoek naar de slimste tijgerwouter ter wereld!
- **Zondag 23 maart :** in deze activiteit gaan we zien wie de beste kok is onder de tijgerwouters
- **Zondag 30 maart:** estafette!!

Via deze link of QR-code kunnen jullie de kinderen inschrijven voor het takweekend:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpnMuk_1sW-9r8_VOm4nNwgHuQoGmOKDwjYnk0uBJSD1aiw/viewform?usp=header



Een stevige linker,

Cas, Tom, Faye, Lena, Quirine en Michelle

Jonggidsen

Dag liefste jonggidsen,

Om te beginnen willen we jullie en jullie ouders eerst wat praktische zaken meegeven. Ons takweekend zal plaatsvinden op **26-27 april**. We gaan met onze groep naar Leuven en zullen verblijven op het kot van Bauke, Kimberly en Inci.

Inschrijven kan via deze link :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2bHe1ISCfgJ4uCE2veZLnULoSdDIHhlc6IdYcmhDs8pwErg/viewform?usp=sf_link

Jullie worden verwacht op het station met jullie tas gepakt en in perfect scoutsuniform. Hier is een lijstje van dingen die jullie best kunnen meenemen:

- ID-kaart
- Slaapzak
- Matje/veldbed/luchtmatras
- Regenjas
- Drinkbus
- Gamel en bestek
- Extra outfit voor moest het regenen
- Proper ondergoed en sokken
- Geen schaatsen
- Goed humeur

Moesten er nog vragen zijn kunnen jullie ons altijd een berichtje sturen of bellen!

De maand februari was weer een echte jonggidsen maand:

We hebben de 1^{ste} activiteit een echt avontuurlijk jonggidsen spel gespeeld. Daarna zette de maand februari zich zeer smakelijk verder voor ons, dankzij de 'Komen Eten activiteit'. Nog eens bedankt om zo lekker te koken voor de leden en jullie leiding, we hebben ervan genoten! PS: het aperitief was wel sowieso het lekkerst.

Ook kwamen we deze activiteit er achter dat Bauke onze nieuwe toevoeging aan de leiding is, whoop whoop.

Tussen de 2^{de} en 3^{de} activiteit kregen we ook nog erg treurig nieuws, zo was één van onze jonggidsen Mimi ontvoerd door een gids.



Gelukkig hebben we Mimi de activiteiten daarna kunnen recupereren. Ook Maren werd verhinderd naar de activiteit te komen. Zij moest nog oefenen op de olympische winterspelen die twee weken later zouden plaatsvinden. Echter was ze wel vergeten dat bowlen spijtig genoeg nog niet tot de olympische winterspelen behoort.



Daarna was het tijd voor nog eens een echte jonggidsen activiteit: mensenbingo ● . Deze keer in het thema Valentijn, dit zorgde er dan ook voor dat er enkele jonggidsen duizelig van de verliefdheid naar huis gingen die dag. Enkele boosdoeners waren onder andere Maxim Stojanac, maar ook Botlu viel erg in de smaak. Nogmaals sorry aan de ouders als jullie dochters 's avonds niks konden eten door de vlinders in hun buik.

Om de 2^{de} maand van het jaar af te sluiten speelden we nog de scouts olympische winterspelen. Hier werd duidelijk dat in een deel van de groep een verborgen Loena Hendrickx of een vrouwelijke Seppe Smits schuilt, maar vooral dat dit bij de meeste

totaal niet het geval was. Ook deze activiteit kregen we (op zaterdag pas?!?!?) nieuws dat ene D.R. niet op de activiteit zou geraken door te veel huiswerk.

(pas op, schokkende beelden!!)



En zo zat de maand februari er voor de jonggidsen weer op. Een maand waar er (naar goede jonggidsen gewoonte) weer heel wat taart, chocomelk en nog veel meer is doorgevlogen. Op naar de volgende maand: maart.

Planning maart:

- Op **zondag 2 maart** vieren we één van de hoogdagen van het jaar: carnaval! Deze dag mogen jullie in jullie mooiste carnavalsoutfit komen en gaan we het snoep zoeken dat nog op de grond ligt van de carnavalsstoet. Wie weet maken we wel zelf onze eigen wagen en stoet? Alaaf!
- De week erna op **zondag 9 maart** worden de jonggidsen omgetoverd tot echte maffiabazinnen, ze mogen zich verkleden als echte stoere dames. Hier gaan we zien we de beste dealers onder onze leden zouden zijn en in wie er een Al Capone of Ridouan Taghi schuilt.
- Gelukkig is Genk-Union naar zaterdag 15 maart verplaatst, zodat jullie allemaal naar de activiteit van **zondag 16 maart** kunnen komen. Deze activiteit gaan we dan ook zorgen voor een heel sportieve activiteit voor jullie!
- Op **zondag 23 maart** spelen we de scoutsversie van Squid Game. Dit keer wel zonder dat er slachtoffers vallen.
- Op **zondag 30 maart** sluiten we de maand in schoonheid af door naar de prutput te gaan. Doe dus maar kleren aan die vuil mogen worden 🟡

Hier zijn ook nog enkele sfeerfoto's van afgelopen maand



Een stevige linker,

Inci, Kimby, Stijn, Arne, Bauke en Daan

Jongverkenners

JOHOOOWW jongverkenners!!!

Het is al maart... De tijd vliegt nogal hé! Maart is wel 1 van de leukste weekenden van het scoutsjaar!! Ons takweekend komt eraan WOEHOOEEEE!!

Het belooft een echt mannen weekend te worden met de nodige respect voor onze twee fantastische leidsters Lotte en Marie (die soms ook wel wat mannelijk is...)

Dit weekend zal doorgaan van **15 maart tot 16 maart** over de exacte uren communiceren we nog! De jongens mogen zaterdag afgezet worden aan [Lupinestraat 1, 3940 Hechtel-Eksel](#)

Hier zullen wij jullie opwachten!

Maar wat heb je nu precies nodig om het weekend tot een goed einde te brengen:

De basis dingen zoals:

- Kledij
- Ondergoed
- Sokken
- Regenjas
- Extra paar schoenen
- Slippers/pantoffels
- (Kids) ID
- Toiletgerief

Wat is ook zeker belangrijk:

- Matras overtrek
- Kussensloop
- Slaapzak
- Keukenhanddoek
- Drinkbus
- Zaklamp

Optioneel:

- ⇒ Vanaf de jongverkenners is het toegestaan om een zakmes mee te nemen op kamp of weekend, dit is echter geen verplichting louter iets optioneel.

Wat zeker niet mee te nemen:

- Een overdosis aan snoepgoed
- Elektronische apparaten (elke vorm van elektronica zal door de leiding bijgehouden worden tot jullie terug naar huis gaan)

Tot zover ons weekend, we gaan in maart natuurlijk nog heel veel andere dingen doen. Er resteren nog 4 activiteiten die allemaal plaatsvinden op zondag namiddag.

- **Zondag 2 maart:** ALAAAAFFFF, laat het snoep maar thuis en doe u scouts outfit aan... Warm de beentjes al maar op voor een bosspel om nooit te vergeten!!
- **Zondag 9 maart:** Hopelijk zijn de Genkse mountainbike parcours klaar voor 20 onstuimige jongens, kom allemaal met de fiets en indien mogelijk een mountainbike. Kijk zeker de link onderaan dit artikel!!!
- **TAKWEEKEND Zondag 23 maart:** *Olympische spelen lopen springen liedjes zingen Olympische spelen HOE!!! LALALALALAAA*
Welk team kroont zich tot beste olympiër van Genk Shtad....
- **Zondag 30 maart:** Zorg dat jullie dit kennen!!!

- **Hiya, Barbie**

Hi, Ken

You wanna go for a ride?

Sure, Ken

Jump in

[I'm a Barbie girl in the Barbie world](#)

[Life in plastic, it's fantastic](#)

You can brush my hair, undress me everywhere

Imagination, life is your creation

Come on, Barbie, let's go party

[I'm a Barbie girl in the Barbie world](#)

[Life in plastic, it's fantastic](#)

You can brush my hair, undress me everywhere

Imagination, life is your creation

[I'm a blonde bimbo girl in a fantasy world](#)

[Dress me up, make it tight, I'm your dolly](#)

You're my doll, rock and roll, feel the glamor in pink

Kiss me here, touch me there, hanky-panky

You can touch, you can play

If you say I'm always yours, ooh woah

De link waar jullie zo naar uitkeken: [Leer je kind zelf fietsen | Enkele tips voor je begint](#)

Hopelijk hebben jullie er zin in net zoals ons!!

Marie, Lotte, Ibo, Natan, Lucas, Florian & Thomas

Gidsen

Hiii liefste gidsjes,

Februari, zit er alweer op... wheee zo snel gegaan. Dit komt natuurlijk door de fijnste week van het jaar, ja? Hebben jullie het door? Leefweek ofcccc ● . Iedereen van ons is door deze geweldige week geüpgraded naar een ECHTE meisje in de crypte, gefeliciteerd allemaal!!!!

Wij hopen dat jullie zich even hard hebben geamuseerd als wij. "Als je aan leefweek denkt, denk je aaaaan?" vraagt Helena. Uhm koning- koninginnen op z'n Moira's, lekker op de Wii spelen, rennen voor de bus, gidsen die niet stoppen met praten na taptoe 🕒 🕒 Al bij al was het weer veel te snel voorbij gegaan, maaaaar ons takweekend staat alweer bijna voor de deur. ● ●

Ook hebben we deze zalige maand kunnen afsluiten met nog een fijn spelletje. Jullie hadden na een lange zoektocht eindelijk ontdekt dat: Milou + voetgangerstunnel + aperol + zwart = wat?? ●

Nu kunnen we overgaan naar maart! hieronder vinden jullie alvast de planning:

Planning maart

- **Zondag 2 maart** : Het grote mega leuke Carnaval- spel. Welke gids wordt gekroond als prinses carnaval???
- **Zondag 9 maart** : Gidsenpatser-spel. Upgraden naar het volgende niveau: van echte meisjes in de crypte naar echte patsers. Wie haalt het en wie valt af??
- **Zaterdag 15 maart – 16 maart TAKWEEKEND**: Yeyyy, takweekend komt eraan!!! Alle nodige informatie krijgen jullie later, dus houd de gidsengroep in de gaten (er wordt hierover dit weekend gecommuniceerd). Met vragen mogen jullie altijd naar ons komen.
- **Zondag 23 maart**: Bake-off!!! Wie kan de lekkerste gebakjes maken voor jullie ohhh zo fijne leiding? ●
- **Zondag 30 maart** : Begin zomertijd = trainen voor onze Summer body [a gym playlist for you to start 2025 feeling like a hottie 🎧 - YouTube](#)

Dikke kus

Michella, Louisa, Lena, Esmee, Diva, Jill en Janice

Verkenners

Dag heren,

Onze legendarische leefweek is juist achter de rug, eentje om te onthouden! Maart is in het land, de maand waarin de lente officieel begint en we collectief beseffen dat we toch iets te enthousiast waren met die korte broeken. Maar geen zorgen, de scouts houdt jullie warm met een programma waar geen plaats is voor koukleumen.

Zondag 02/03 – GEEN activiteit! We zijn jullie even beu gezien na leefweek

Zondag 09/03 – Sport en spel, maar dan op standje extreme. Geen genade, alleen winnaars.

Zondag 16/03 – Maffiaspel!!! You know the drill, doe uw best.

Zondag 23/03 – Verassing! Gewoon komen, geen vragen.

Zondag 30/03: Kookactiviteit, prepare yourself.

En verder... De datum van het langverwachte VK-special-weekend: 25-26-27 april!!!!
Meer info volgt via mail naar jullie ouders.

Tot slot:

Een natte sok is een verloren strijd, tenzij je hem zelf nat hebt gemaakt.

Als een boom in het bos omvalt en niemand hoort het, heeft iemand dan al opgeruimd?

Wie laatst licht, heeft waarschijnlijk het langst moeten rennen.

Tot zondag, mannen. Het wordt weer legendarisch.

Jullie leiding.

Jins

Beste Jins,

Er was eens een rode gieter die luisterde naar de welluidende naam Maart, omdat hij domweg in die maand geboren was. Zijn moeder, een walrus uit Indonesisch Spanje, heette Rembrandt, omdat haar ouders drie losgeslagen zotten waren met een voorliefde voor ritselen en anachronismen. Zijn vader, een hondstrouwe keldertrap uit Diepenbeek, heette stoppelbaard omdat geen mens op het woord keldertrap kon komen in de jaren veertig van de negentiende eeuw, het decennium waarin hij het levenslicht zag.

Maart genoot een strenge opvoeding in de zachte schaduw van het Albertkanaal door zijn oom Rimboe, een opgezette deegrol die een carrière ambieerde in het landschapsschilderen voor pluimgewichten. Diens vrouw, ekster van opleiding, maar actief als kolenschap, werd door de goegemeente aangesproken met Vanillevla, omdat ze over een romige boezem beschikte. De kinderen van die oom en tante waren drie tweelingen, maar niemand wist nog wie bij wie hoorde, aangezien ze allemaal nogal raadselachtig deden over hun identiteit.

Je had de drie Kürten, allemaal handschoenen zonder tippen met een zwak voor hoofdrekenen, en de rest was een vrolijk allegaartje ontbijtgranen met klinkende namen als Snotvod, Deensedog en Guldensporenslag. Elke dinsdagnamiddag was het feest ten huize Rimboe, omdat Maart dan een klein toneeltje voorbereidde, en de rest moest raden op welke Senegalese boekhouder het hoofdpersonage was gebaseerd. Daar werd vanzelfsprekend heel wat afgelachen, helaas eindigde het steeds in mineur dankzij de onhebbelijke gewoonte van oom Rimboe om een markeerstift te imiteren en vervolgens een vrolijk bloedbad aan te richten...

Een stevige linker,

De Jinleiding